

Så det du kallar problem, de är viktiga; De är viktiga tills den dag de inte längre är viktiga. Och den dag de inte längre spelar någon roll är den dag du själv lyckas förstöra deras orsaker och skäl. Och förstörelsen av problem är helt kopplad till er viljestyrka, till er förmåga att föra ner energin i er viljestyrka till det materiella planet i ert liv.

Och det mest ockulta i den nya instruktionen är att människans vilja inte är vad den var i det förflutna. I det förflutna, i det forntida släktet, var människans vilja en direkt produkt av hennes själviska begär, medan människans vilja i framtiden är en produkt av konflikten mellan hennes lidande och Andens vilja som fastställer lidandets villkor.

Och när människan har lidit tillräckligt för att inom sig själv inse gränsen, eller nödvändigheten av en gräns för detta lidande, nedbringas inom sig denna energi som blir hennes egen vilja, och i det ögonblicket drar människan nytta av Andens vilja och det är i det ögonblicket som hon kan förstöra alla de förhållanden som i det förflutna tjänade till att skapa problem inom henne.

Jag råder dig att alla problem i ditt liv skapas i alla sina aspekter, i alla sina villkor, av den Högre Intelligensen inom dig. För er utveckling, för morgondagens människa, måste detta spel upphöra; Intelligensen inom honom, viljan vars kraft han inte känner, måste balansera sig själv, så att han vid någon punkt, i sitt växande liv, i sitt liv i medvetande, kommer att reducera Andens makt över sitt sinne till noll.

Och när människan har tillräcklig viljestyrka, verklig viljestyrka, kan hon reducera Andens makt över sitt sinne till noll, och det är då människan blir Övermänniskan.

Inom ramen för denna förklaring kan vi titta på fenomenet problem och ta det till en högre nivå av förståelse, i den meningen att vi kan eliminera slumpfaktorn från denna erfarenhet, instruera oss själva i det faktum att i denna erfarenhet saknade vi den intelligens som producerades av lidandet som hindrade oss från att leva vår verkliga vilja. Därför att vår vilja än en gång inte hade varit en produkt av konflikten mellan Anden och jaget.

Och denna instruktion, som människan får idag, är helt ny på planeten Jorden, för aldrig tidigare har en människa kunnat, inte velat eller önskat, inom ramen för något mandat som invigd på planeten, att totalt förstöra Andens kraft över känslorna i människans sinne.

Och det var i denna erfarenhet som det beslutades att människan, för att befria sig från människoandens känslor, ständigt måste genomgå Andens ok för att genom fusion förvandla andens känsla. Och när andens emotion förvandlades var människan inte längre dödlig utan odödlig. Och när människan befinner sig i det odödligas rike är hon inte längre underkastad Andens lagar, ty hon är själv Ande i materien.

Vikten av att förstå att problem, en dag i ditt liv, måste stoppas, neutraliseras, förstöras, förhindras från att slå rot.

Och i det ständiga uttrycket av er dagliga erfarenhet, där problem uppstår, till höger och vänster, i förhållande till en omedveten civilisation, omedvetna människor, finns det för Anden en mycket vidsträckt terräng där du, som individ, också har ett sinne, som också har en vilja, som också besitter kärlek och intelligens, och som du vid någon punkt tvingas inse att kraften från ovan måste stiga ner i verklighetens underplan och bryta ner en gång för Allt, på ett sista sätt, karmas kedjor.

Människan får inte lida mer, människan kommer inte att lida mer, men människan, som inte vill lida mer, kommer att lida i förväg i den konflikt som måste finnas mellan henne och Anden. Och det är denna manifestation, i hans vardagliga verklighet, som han kommer att uppleva det jag vet.

Och de som har upplevt det jag vet, har förstått det jag vet och har insett att det de har förstått är perfekt. Därför att morgondagens människa inte längre tillhör den femte rasen, och de andliga lagar som gällde för den femte rasen kommer inte längre att gälla för henne. Så morgondagens människa måste förstå livet på ett helt annat sätt än den gamla människan.

Och när jag säger att morgondagens människa måste förstå livet på ett helt annat, helt nytt sätt än den gamle mannen, så menar jag just detta. Så att dagens människa i lärlingstiden, i övergången, måste lära sig att inte se tillbaka, eller med andra ord, morgondagens människa måste lära sig att inte se tillbaka på den gamla människan.

Morgondagens människa måste lära sig att leva morgondagens liv, idag, och inte längre leva sitt liv, idag, baserat på de dispositioner hon hade igår. Och detta tillstånd är absolut och kommer att upplevas av morgondagens människa. Och morgondagens människor, som kommer att ha levt under dessa förhållanden och förstått lagarna för dessa nya förhållanden, kommer att ha makten att göra sin materiella materia odödlig.

Om du har visionen att förstöra dem, har du redan visionen att överskrida dem. Om du redan har visionen att förstöra dem, har du visionen om att överskrida din egen natur. Men först måste du inombords, för denna vision är inte en psykologisk vision, denna vision är en kraftfull insikt inom dig själv, självcentrerad inom dig själv, som är ett resultat av det faktum att du någon gång i ditt liv har insett det absurda i det gamla livet.

Och när du väl har insett det absurda i det gamla sättet att leva, kommer du att vara som jag, ensam, ensam, endast sammanlänkad i Anden med dem som har samma Ande, och redo för alla eventualiteter, vilket innebär att du är redo att ta emot vilken vibration som helst, som måste väcka den energi som är nödvändig för att få kontakt och arbeta med det osynligas krafter.

Så dagens problem, varje dags problem, är mycket, mycket större än ni kan föreställa er, men de är stora om ni inte känner till de nya lagarna.

Om du inte känner till de nya lagarna som inte längre spelar någon roll, så spelar de ingen roll, de är helt enkelt ett ok, en plåga, för dig att leva med resten av ditt liv.

Men om du känner till de nya lagarna och tillämpar de nya lagarna, kommer du att förstöra det sätt på vilket livet har byggts upp runt omkring dig och så småningom kommer du att börja leva ett helt nytt liv, jag säger inte nytt, för det finns en skillnad mellan ett nytt liv och ett helt nytt liv. Ett nytt liv är ett liv som har förändrats i det gamla livet. Ett helt nytt liv är ett liv som inte har något att göra med det gamla livet.

Och när människan lever ett helt nytt liv, är hon oförmögen att ansluta sig till det nya livet, eftersom illusionen av formskillnad mellan de två är lika stor som det gamla livet, det nya livet.

Men när människan lever ett helt nytt liv, är hon helt i en annan tid och har ingen rätt till något annat än sig själv.

Och när människan inser att hon inte har någon rätt till något annat än sig själv, inser hon de absoluta villkoren för det helt nya livet, och det är inte genom intelligens och intellekt som hon kan leva detta liv och förstå det, det är genom vibrationen inom henne, som organiserar hennes sinne, hennes känslor, hennes vitala och hennes material.

Ett helt nytt liv är ett helt nytt liv, det är ett liv som inte tillhör dig, det är ett liv som är processen, det är resultatet, det är manifestationen, av energin inom dig, bestämd av kraften inom dig att ta emot den. I det helt nya livet syns inte egot, eller syns mindre och mindre; I det helt nya livet känns inte personligheten, eller känns mindre och mindre; i det helt nya livet är det

bara själen som existerar i vibrerande harmoni med egot, som är i vibrerande harmoni med personligheten, så att en axel bildas, och genom denna axel passerar energin från den strålström som ni har tilldelats, och det är från denna energi som ni lever; det är denna Energi som ni livnär er på; Det är denna energi som ni använder för att stiga ner i materien, Guds Ande.

Och när människan befinner sig i det helt nya livet, stiger hon ner i materien, Guds Ande: varje ande som är emot den, och varje ande som är emot denna Andes Ljus, kan inte tränga in i den rymd där denna Människa utvecklas och går framåt, eftersom denna rymd är okränkbar, eftersom denna rymd är Ljus.

Så jag förklarar enkla, vardagliga saker för dig: Jag talar om problem, och jag försöker få dig att förstå vikten av problem, för att ge dig ett perspektiv som inte är mänskligt, utan resultatet av en total medvetenhet om att Andens lag är verklig.

När jag säger, sätt yxan betyder det att förstöra orsaken till lidandet, det är ett sätt att uttrycka denna lag, men många, sedan början på grund av brist på erfarenhet, har satt yxan i och skurit sig i fingret, men det är en del av erfarenheten, och med erfarenhet lär du dig att sätta yxan i och inte hugga av någons fingrar.

Medvetandet är kreativt, inte destruktivt; Medvetande är harmoni. Vardagliga problem, dina problem, är illusioner, skapade av sinnet inom dig, för att snubbla upp dig i strömmen av dina känslor, och likt öring spenderar du din tid med att hoppa runt.

När jag säger att morgondagens människa inte kommer att tillhöra henne själv, talar jag om en av de största sanningar som är okända för den forntida människan. Morgondagens människa kommer inte att tillhöra sig själv, och redan i din erfarenhet har du haft stunder när du har känt att du inte tillhör dig själv, och denna medvetenhet är mycket stor och den blir större och större.

Och det är när vi inte längre tillhör oss själva som vi mår bra med oss själva; Så länge vi tillhör oss själva är vi fastnaglade på vår hud, men när vi inte längre tillhör oss själva känner vi oss nöjda med oss själva. Men egot vill inte det, för egot behöver tillhöra för att vara säker på att det existerar i sinnet, att det känner i känslorna, att det lever i det materiella; Egot måste vara säkert på att det lever. Hustrun måste vara säker på att hennes man älskar henne, mannen måste vara säker på att hans hustru är trogen; Vi måste vara säkra, men denna säkerhet är kortlivad.

Men när två varelser lever i livet och den ena inte tillhör sig själv och den andra inte tillhör sig själv, tillhör ingen av dem den andra, och när en man inte längre tillhör sin hustru och hans hustru inte längre tillhör honom, har han inte längre besittningens lidanden. När barnen inte längre tillhör oss, lider vi inte längre av ägodelarnas smärtor.

Det jag säger är i vibrationen, inte i ett psykologiskt sätt att förstå. Det som är svårt att förmedla i ord är vibrationens verklighet. Det som är lätt att förmedla i ord är formen.

Det är därför det aldrig är vad jag säger som jag vill säga, det är vad jag inte kan säga som jag vill säga, men jag har kraften att säga det, för jag har kraften att vibrera. Så vänta på vibrationen för att förstå ordet som innehåller den innan du hoppar in i form och bryter din näbb och blir en beskärare.

Allt kan sägas, även det som inte kan förstås, det är bara en fråga om att säga det på ett visst sätt. Och jag önskar att ni alla, en dag, inte längre ska tillhöra er själva, att ni inte längre ska känna er själva, att ni inte längre ska se er själva, att ni inte längre ska veta vad ert "jag" är, att ni inte längre ska veta vad ert "ego" är, jag önskar er allt det. Men tills den dagen kommer, vet att du gradvis rör dig mot den. Och allt jag har berättat för er under årens lopp kommer att tjäna till att få er att förstå nyanserna i denna

verklighet bättre och bättre.

Vi har intrycket, Jordens män, att vi när som helst i våra liv kan placera oss någonstans i våra liv, att detta intryck är så starkt att det inom oss skapar en energi, en känsla, och denna känsla fångslar oss automatiskt. Människan fångslar sig själv varje dag, av de bästa skäl i världen; Lyckligtvis, i motsats till vad Sokrates sade, kan människan inte känna sig själv. Förunderlig, människans filosofi; Underbara är filosofierna, eftersom de har lyckats ge människan hopp om vad hon måste bli, utan att ge henne verktygen för att komma dit.

Filosofin är bra, eftersom den drar ut en tand för att ge dig en annan, men medvetandet är ännu finare, eftersom den drar ut båda tänderna och du inte har någon kvar.

Så i slutet av perioden skulle jag vilja förklara hur människan skadar sig själv utan att inse det.

Så det du kallar problem, de är viktiga; De är viktiga tills den dag de inte längre är viktiga. Och den dag de inte längre spelar någon roll är den dag du själv lyckas förstöra deras orsaker och skäl. Och förstörelsen av problem är helt kopplad till er viljestyrka, till er förmåga att föra ner energin i er viljestyrka till det materiella planet i ert liv.

Och det mest ockulta i den nya instruktionen är att människans vilja inte är vad den var i det förflutna. I det förflutna, i det forntida släktet, var människans vilja en direkt produkt av hennes själviska begär, medan människans vilja i framtiden är en produkt av konflikten mellan hennes lidande och Andens vilja som fastställer lidandets villkor.

Och när människan har lidit tillräckligt för att inom sig själv inse gränsen, eller nödvändigheten av en gräns för detta lidande, nedbringas inom sig denna energi som blir hennes egen vilja, och i det ögonblicket drar människan nytta av Andens vilja och det är i det ögonblicket som hon kan förstöra alla de förhållanden som i det förflutna tjänade till att skapa problem inom henne.

Jag råder dig att alla problem i ditt liv skapas i alla sina aspekter, i alla sina villkor, av den Högre Intelligensen inom dig. För er utveckling, för morgondagens människa, måste detta spel upphöra; Intelligensen inom honom, viljan vars kraft han inte känner, måste balansera sig själv, så att han vid någon punkt, i sitt växande liv, i sitt liv i medvetande, kommer att reducera Andens makt över sitt sinne till noll.

Och när människan har tillräcklig viljestyrka, verklig viljestyrka, kan hon reducera Andens makt över sitt sinne till noll, och det är då människan blir Övermänniskan.

Inom ramen för denna förklaring kan vi titta på fenomenet problem och ta det till en högre nivå av förståelse, i den meningen att vi kan eliminera slumpfaktorn från denna erfarenhet, instruera oss själva i det faktum att i denna erfarenhet saknade vi den intelligens som producerades av lidandet som hindrade oss från att leva vår verkliga vilja. Därför att vår vilja än en gång inte hade varit en produkt av konflikten mellan Anden och jaget.

Och denna instruktion, som människan får idag, är helt ny på planeten Jorden, för aldrig tidigare har en människa kunnat, inte velat eller önskat, inom ramen för något mandat som invigd på planeten, att totalt förstöra Andens kraft över känslorna i människans sinne.

Och det var i denna erfarenhet som det beslutades att människan, för att befria sig från människoandens känslor, ständigt måste genomgå Andens ok för att genom fusion förvandla andens känsla. Och när andens emotion förvandlades var människan inte längre dödlig utan odödlig. Och när människan befinner sig i det odödligas rike är hon inte längre underkastad Andens lagar, ty hon är själv Ande

i materien.

Vikten av att förstå ett problem, en dag i ditt liv, måste stoppas, neutraliseras, förstöras, förhindras från att slå rot.

Och i det ständiga uttrycket av er dagliga erfarenhet, där problem uppstår, till höger och vänster, i förhållande till en omedveten civilisation, omedvetna människor, finns det för Anden en mycket vidsträckt terräng där du, som individ, också har ett sinne, som också har en vilja, som också besitter kärlek och intelligens, och som du vid någon punkt tvingas inse att kraften från ovan måste stiga ner i verklighetens underplan och bryta ner en gång för Allt, på ett sista sätt, karmas kedjor.

Människan får inte lida mer, människan kommer inte att lida mer, men människan, som inte vill lida mer, kommer att lida i förväg i den konflikt som måste finnas mellan henne och Anden. Och det är denna manifestation, i hans vardagliga verklighet, som han kommer att uppleva det jag vet.

Och de som har upplevt det jag vet, har förstått det jag vet och har insett att det de har förstått är perfekt. Därför att morgondagens människa inte längre tillhör den femte rasen, och de andliga lagar som gällde för den femte rasen kommer inte längre att gälla för henne. Så morgondagens människa måste förstå livet på ett helt annat sätt än den gamla människan.

Och när jag säger att morgondagens människa måste förstå livet på ett helt annat, helt nytt sätt än den gamle mannen, så menar jag just detta. Så att dagens människa i lärlingstiden, i övergången, måste lära sig att inte se tillbaka, eller med andra ord, morgondagens människa måste lära sig att inte se tillbaka på den gamla människan.

Morgondagens människa måste lära sig att leva morgondagens liv, idag, och inte längre leva sitt liv, idag, baserat på de dispositioner hon hade igår. Och detta tillstånd är absolut och kommer att upplevas av morgondagens människa. Och morgondagens människor, som kommer att ha levt under dessa förhållanden och förstått lagarna för dessa nya förhållanden, kommer att ha makten att göra sin materiella materia odödlig.

Om du har visionen att förstöra dem, har du redan visionen att överskrida dem. Om du redan har visionen att förstöra dem, har du visionen om att överskrida din egen natur. Men först måste du inombords, för denna vision är inte en psykologisk vision, denna vision är en kraftfull insikt inom dig själv, självcentrerad inom dig själv, som är ett resultat av det faktum att du någon gång i ditt liv har insett det absurda i det gamla livet.

Och när du väl har insett det absurda i det gamla sättet att leva, kommer du att vara som jag, ensam, ensam, endast sammanlänkad i Anden med dem som har samma Ande, och redo för alla eventualiteter, vilket innebär att du är redo att ta emot vilken vibration som helst, som måste väcka den energi som är nödvändig för att få kontakt och arbeta med det osynligas krafter.

Så dagens problem, varje dags problem, är mycket, mycket större än ni kan föreställa er, men de är stora om ni inte känner till de nya lagarna.

Om du inte känner till de nya lagarna som inte längre spelar någon roll, så spelar de ingen roll, de är helt enkelt ett ok, en plåga, för dig att leva med resten av ditt liv.

Men om du känner till de nya lagarna och tillämpar de nya lagarna, kommer du att förstöra det sätt på vilket livet har byggts upp runt omkring dig och så småningom kommer du att börja leva ett helt nytt liv, jag säger inte nytt, för det finns en skillnad mellan ett nytt liv och ett helt nytt liv. Ett nytt liv är ett liv som har förändrats i det gamla livet. Ett helt nytt liv är ett liv som inte har något att göra med det gamla livet.

Och när människan lever ett helt nytt liv, är hon oförmögen att ansluta sig till det nya livet, eftersom illusionen av formskillnad mellan de två är lika stor som det gamla livet, det nya livet.

Men när människan lever ett helt nytt liv, är hon helt i en annan tid och har ingen rätt till något annat än sig själv.

Och när människan inser att hon inte har någon rätt till något annat än sig själv, inser hon de absoluta villkoren för det helt nya livet, och det är inte genom intelligens och intellekt som hon kan leva detta liv och förstå det, det är genom vibrationen inom henne, som organiserar hennes sinne, hennes känslor, hennes vitala och hennes material.

Ett helt nytt liv är ett helt nytt liv, det är ett liv som inte tillhör dig, det är ett liv som är processen, det är resultatet, det är manifestationen, av energin inom dig, bestämd av kraften inom dig att ta emot den. I det helt nya livet syns inte egot, eller syns mindre och mindre; I det helt nya livet känns inte personligheten, eller känns mindre och mindre; i det helt nya livet är det bara själen som existerar i vibrerande harmoni med egot, som är i vibrerande harmoni med personligheten, så att en axel bildas, och genom denna axel passerar energin från den strålström som ni har tilldelats, och det är från denna energi som ni lever; det är denna Energi som ni livnär er på; Det är denna energi som ni använder för att stiga ner i materien, Guds Ande.

Och när människan befinner sig i det helt nya livet, stiger hon ner i materien, Guds Ande: varje ande som är emot den, och varje ande som är emot denna Andes Ljus, kan inte tränga in i den rymd där denna Människa utvecklas och går framåt, eftersom denna rymd är okränkbar, eftersom denna rymd är Ljus.

Så jag förklarar enkla, vardagliga saker för dig: Jag talar om problem, och jag försöker få dig att förstå vikten av problem, för att ge dig ett perspektiv som inte är mänskligt, utan resultatet av en total medvetenhet om att Andens lag är verklig.

När jag säger, sätt yxan betyder det att förstöra orsaken till lidandet, det är ett sätt att uttrycka denna lag, men många, sedan början på grund av brist på erfarenhet, har satt yxan i och skurit sig i fingret, men det är en del av erfarenheten, och med erfarenhet lär du dig att sätta yxan i och inte hugga av någons fingrar.

Medvetandet är kreativt, inte destruktivt; Medvetande är harmoni. Vardagliga problem, dina problem, är illusioner, skapade av sinnet inom dig, för att snubbla upp dig i strömmen av dina känslor, och likt öring spenderar du din tid med att hoppa runt.

När jag säger att morgondagens människa inte kommer att tillhöra henne själv, talar jag om en av de största sanningar som är okända för den forntida människan. Morgondagens människa kommer inte att tillhöra sig själv, och redan i din erfarenhet har du haft stunder när du har känt att du inte tillhör dig själv, och denna medvetenhet är mycket stor och den blir större och större.

Och det är när vi inte längre tillhör oss själva som vi mår bra med oss själva; Så länge vi tillhör oss själva är vi fastnaglade på vår hud, men när vi inte längre tillhör oss själva känner vi oss nöjda med oss själva. Men egot vill inte det, för egot behöver tillhöra för att vara säker på att det existerar i sinnet, att det känner i känslorna, att det lever i det materiella; Egot måste vara säkert på att det lever. Hustrun måste vara säker på att hennes man älskar henne, mannen måste vara säker på att hans hustru är trogen; Vi måste vara säkra, men denna säkerhet är kortlivad.

Men när två varelser lever i livet och den ena inte tillhör sig själv och den andra inte tillhör sig själv, tillhör ingen av dem den andra, och när en man inte längre tillhör sin hustru och hans hustru inte längre tillhör honom, har han inte längre besittningens lidanden. När barnen inte längre tillhör oss,

lider vi inte längre av ägodelarnas smärtor.

Det jag säger är i vibrationen, inte i ett psykologiskt sätt att förstå. Det som är svårt att förmedla i ord är vibrationens verklighet. Det som är lätt att förmedla i ord är formen.

Det är därför det aldrig är vad jag säger som jag vill säga, det är vad jag inte kan säga som jag vill säga, men jag har kraften att säga det, för jag har kraften att vibrera. Så vänta på vibrationen för att förstå ordet som innehåller den innan du hoppar in i form och bryter din näbb och blir en beskärare.

Allt kan sägas, även det som inte kan förstås, det är bara en fråga om att säga det på ett visst sätt. Och jag önskar att ni alla, en dag, inte längre ska tillhöra er själva, att ni inte längre ska känna er själva, att ni inte längre ska se er själva, att ni inte längre ska veta vad ert \"jag\" är, att ni inte längre ska veta vad ert \"ego\" är, jag önskar er allt det. Men tills den dagen kommer, vet att du gradvis rör dig mot den. Och allt jag har berättat för er under årens lopp kommer att tjäna till att få er att förstå nyanserna i denna verklighet bättre och bättre.

Vi har intrycket, Jordens män, att vi när som helst i våra liv kan placera oss någonstans i våra liv, att detta intryck är så starkt att det inom oss skapar en energi, en känsla, och denna känsla fångslar oss automatiskt. Människan fångslar sig själv varje dag, av de bästa skäl i världen; Lyckligtvis, i motsats till vad Sokrates sade, kan människan inte känna sig själv. Förunderlig, människans filosofi; Underbara är filosofierna, eftersom de har lyckats ge människan hopp om vad hon måste bli, utan att ge henne verktygen för att komma dit.

Filosofin är bra, eftersom den drar ut en tand för att ge dig en annan, men medvetandet är ännu finare, eftersom den drar ut båda tänderna och du inte har någon kvar.

Så i slutet av perioden skulle jag vilja förklara hur människan skadar sig själv utan att inse det.