

Dus wat je problemen noemt, ze zijn belangrijk; Ze zijn belangrijk tot de dag dat ze niet langer belangrijk zijn. En de dag dat ze er niet meer toe doen, is de dag dat je er zelf in slaagt om hun oorzaken en redenen te vernietigen. En de vernietiging van problemen is volledig verbonden met je wilskracht, met je vermogen om de energie van je wilskracht naar het materiële gebied van je leven te brengen.

En wat het meest occulte is in de nieuwe instructie is dat de wil van de mens niet is wat het in het verleden was. In het verleden, in het oude ras, was de wil van de mens het directe product van zijn egoïstische verlangen, terwijl in de toekomst de wil van de mens het product is van het conflict tussen zijn lijden en de wil van de Geest die de voorwaarden van het lijden bepaalt.

En wanneer de Mens genoeg heeft geleden om zich in zichzelf de grens of de noodzaak van een grens aan dit lijden te realiseren, brengt hij deze energie in zichzelf naar beneden die zijn eigen wil wordt en op dat moment profiteert de Mens van de wil van de Geest en het is op dat moment dat hij alle omstandigheden kan vernietigen die in het verleden dienden om problemen in hem te creëren.

Ik adviseer je dat alle problemen van je leven in al hun aspecten, in al hun omstandigheden, worden gecreëerd door de Hogere Intelligentie in jou. Voor jullie evolutie, voor de Man van morgen, moet dit spel stoppen; de Intelligentie in hem, de wil waarvan hij de kracht niet kent, moet zichzelf in evenwicht brengen, zodat hij op een gegeven moment, in zijn groeiende leven, in zijn leven van bewustzijn, de macht van de Geest over zijn geest tot nul reduceert.

En wanneer de Mens voldoende vrijwillige macht heeft, echte wilskracht, is hij in staat om de macht van de Geest over zijn geest tot nul te reduceren, en dat is wanneer de Mens Superman wordt.

Binnen het kader van deze verklaring kunnen we naar het fenomeen van problemen kijken, het naar een hogere schaal van begrip brengen, in de zin dat we uit deze ervaring de toevalsfactor kunnen elimineren, onszelf kunnen instrueren in het feit dat we in deze ervaring de intelligentie misten die werd geproduceerd door het lijden dat ons verhinderde onze werkelijke wil te leven, omdat onze wil opnieuw niet het product was geweest van het conflict tussen Geest en zelf.

En deze instructie, die de Mens vandaag ontvangt, is totaal nieuw op planeet Aarde, want nooit eerder was een Mens in staat, noch gewild, noch gewenst, binnen het kader van enig mandaat als ingewijde op de planeet, om de macht van de Geest over de emotie van de Geest van de Mens volledig te vernietigen.

En het was in deze ervaring dat werd besloten dat, om zich te bevrijden van de emotie van de geest van de mens, de mens permanent het juk van de Geest moest ondergaan, om door fusie de emotie van de geest te transmuteren. En toen de emotie van de geest werd getransmuteerd, was de mens niet langer sterfelijk, maar onsterfelijk. En wanneer de mens zich in het rijk van de onsterfelijke bevindt, is hij niet langer onderworpen aan de wetten van de Geest, want hij is zelf Geest in de materie.

Het belang van het begrijpen dat problemen, op een dag in je leven, volledig moeten worden gestopt, geneutraliseerd, vernietigd, voorkomen dat ze wortel schieten.

En in de constante expressie van je dagelijkse ervaring, waar problemen ontstaan, links en rechts, in relatie tot een onbewuste beschaving, onbewuste Mensen, is er voor Spirit een zeer uitgestrekt terrein waarin je, als individu, ook een geest bezit, ook een wil bezit, ook liefde en intelligentie bezit, je wordt op een gegeven moment gedwongen om te beseffen dat de kracht van boven moet afdalen naar de sub-niveaus van de werkelijkheid en voor eens en voor eens moet breken Allemaal, op een laatste manier, de ketenen van karma.

De mens mag niet meer lijden, de mens zal niet meer lijden, maar de mens, die niet meer zal lijden, zal van tevoren lijden in het conflict dat tussen hem en

de Geest moet bestaan. En het is deze manifestatie, in zijn dagelijkse realiteit, dat hij zal ervaren wat ik weet.

En degenen die hebben ervaren wat ik weet, hebben begrepen wat ik weet en hebben zich gerealiseerd dat wat zij hebben begrepen perfect is. Omdat de Mens van morgen niet langer van het vijfde ras is, en de wetten van de Geest die van toepassing waren op het vijfde ras zullen niet langer op hem van toepassing zijn. De Mens van morgen moet het leven dus op een totaal andere manier begrijpen dan de Oude Man.

En als ik zeg dat de Mens van morgen het leven op een totaal andere, totaal nieuwe manier moet begrijpen dan de Oude Man, bedoel ik precies dit. Zodat in de leertijd, in de overgang, de Man van vandaag moet leren om niet terug te kijken, of anders gezegd, de Man van morgen moet leren om niet terug te kijken naar de Oude Man.

De mens van morgen moet leren om het leven van morgen te leven, vandaag, en niet langer zijn leven te leiden, vandaag, gebaseerd op de gezindheid die hij gisteren had. En deze toestand is absoluut en zal geleefd worden door de Mens van morgen. En de Mensen van morgen, die deze omstandigheden zullen hebben geleefd en de wetten van deze nieuwe omstandigheden zullen hebben begrepen, zullen de macht hebben om hun materiële materie te vereeuwigen.

Als je de visie hebt om ze te vernietigen, heb je al de visie om ze te transcenderen. Als je al de visie hebt om ze te vernietigen, heb je de visie om je eigen natuur te transcenderen. Maar eerst moet je innerlijk, want deze visie is geen psychologische visie, deze visie is een krachtige realisatie in jezelf, egocentrisch in jezelf, die het gevolg is van het feit dat je op een bepaald moment in je leven de absurditeit van het oude leven hebt gerealiseerd.

En als je je eenmaal de absurditeit van de oude manier van leven hebt gerealiseerd, zul je net als ik zijn, alleen, eenzaam, alleen in de Geest verbonden met degenen die dezelfde Geest hebben, en klaar voor elke eventualiteit, wat betekent dat je klaar bent om elke vibratie te ontvangen, die in jezelf de energie moet opwekken die nodig is om contact te maken en te werken met de krachten van het onzichtbare.

Dus de problemen van vandaag, de problemen van elke dag, zijn veel, veel groter dan je je kunt voorstellen, maar ze zijn groot als je de nieuwe wetten niet kent.

Als je de nieuwe wetten niet kent die er niet meer toe doen, doen ze er niet toe, ze zijn gewoon een juk, een last, waar je de rest van je leven mee kunt leven.

Maar als je de nieuwe wetten kent en de nieuwe wetten toepast, zul je de manier waarop het leven om je heen is opgebouwd vernietigen en beetje bij beetje zul je een totaal nieuw leven beginnen te leiden, ik zeg niet nieuw, omdat er een verschil is tussen een nieuw leven en een gloednieuw leven. Een nieuw leven is een leven dat veranderd is in het oude leven. Een gloednieuw leven is een leven dat niets te maken heeft met het oude leven.

En wanneer de mens een gloednieuw leven leidt, is hij niet in staat om zich te abonneren op het nieuwe leven, omdat de illusie van vormverschil tussen de twee net zo groot is als het oude leven, het nieuwe leven.

Maar wanneer de Mens het gloednieuwe leven leidt, is hij helemaal in een andere tijd en heeft hij geen recht op iets anders dan zichzelf.

En wanneer de Mens zich realiseert dat hij geen recht heeft op iets anders dan zichzelf, realiseert hij zich de absolute voorwaarden van het gloednieuwe leven, en het is niet door intelligentie en intellect dat hij dit leven kan leven en begrijpen, het is door de vibratie in hem, die zijn geest, zijn emoties, zijn vitale en zijn materiële organiseert.

Een gloednieuw leven is een volkomen nieuw leven, het is een leven dat niet van jou is, het is een leven dat het proces is, dat is het resultaat, dat is de manifestatie, van de Energie in jou, bepaald door de kracht in jou om het te ontvangen. In het gloednieuwe leven wordt het ego niet of minder gezien; In het gloednieuwe leven wordt de persoonlijkheid niet of minder gevoeld; in het gloednieuwe leven bestaat alleen de ziel in vibrerende harmonie met het ego, dat in trillingsharmonie is met de persoonlijkheid, zodat een as wordt gevormd, en door deze as gaat de energie van de straalstroom waaraan je bent toegewezen, en het is vanuit deze energie dat je leeft; het is deze Energie waar je je mee voedt; het is deze Energie die je gebruikt om af te dalen in de materie, de Geest van God.

En wanneer de Mens in het gloednieuwe leven afdaalt in de materie, de Geest van God: elke geest die ertegen is, en elke geest die tegen het Licht van deze Geest is, kan niet doordringen in de ruimte waar deze Mens evolueert en vordert, omdat deze ruimte onschendbaar is, omdat deze ruimte Licht is.

Dus ik leg je eenvoudige, alledaagse dingen uit: ik heb het over problemen, en ik probeer je het belang van problemen te laten begrijpen, om je een perspectief te geven dat niet menselijk is, maar het resultaat van een totaal bewustzijn van de realiteit van de wet van de Geest.

Als ik zeg, zet de bijl betekent het vernietigen van de oorzaak van het lijden, het is een manier om deze wet uit te drukken, maar velen hebben vanaf het begin vanwege gebrek aan ervaring de bijl erin gezet en hun vinger afgesneden, maar dat hoort bij ervaring, en met ervaring leer je de bijl erin te zetten en niemands vingers af te snijden.

Bewustzijn is creatief, niet destructief; Bewustzijn is harmonie. Alledaagse problemen, je problemen, zijn illusies, gecreëerd door de geest in je, om je te laten struikelen in de stroom van je emoties, en als forel breng je je tijd door met rondhuppelen.

Als ik zeg dat de Mens van morgen niet van hemzelf zal zijn, spreek ik een van de grootste waarheden die de oude Mens niet kent. De Mens van morgen zal niet van zichzelf zijn, en al in je ervaring heb je momenten gehad waarop je het gevoel had dat je niet bij jezelf hoorde, en dit bewustzijn is heel groot en het wordt steeds groter.

En het is wanneer we niet langer bij onszelf horen dat we ons goed voelen over onszelf; Zolang we bij onszelf horen, zitten we aan ons vel genageld, maar als we niet meer bij onszelf horen, voelen we ons goed over onszelf. Maar het ego wil dat niet, want het ego moet erbij horen om er zeker van te zijn dat het in de geest bestaat, dat het voelt in de emoties, dat het in het materiële leeft; Het ego moet er zeker van zijn dat het leeft. De vrouw moet er zeker van zijn dat haar man van haar houdt, de man moet er zeker van zijn dat zijn vrouw trouw is; We moeten er zeker van zijn, maar deze zekerheid is van voorbijgaande aard.

Maar wanneer twee wezens in het leven leven en de een niet van zichzelf is en de ander niet van zichzelf, geen van beide behoort tot de ander, en wanneer een man niet langer van zijn vrouw is en zijn vrouw niet langer van hem, heeft hij niet langer het lijden van bezit. Wanneer kinderen niet langer van ons zijn, lijden we niet langer onder de pijn van bezit.

Wat ik zeg zit in de vibratie, niet in een psychologische manier van begrijpen. Wat moeilijk in woorden over te brengen is, is de realiteit van vibratie. Wat gemakkelijk in woorden over te brengen is, is vorm.

Daarom is het nooit wat ik zeg dat ik wil zeggen, het is wat ik niet kan zeggen dat ik wil zeggen, maar ik heb de kracht om het te zeggen, omdat ik de kracht van vibratie heb. Dus wacht tot de vibratie het woord begrijpt dat het bevat voordat je in vorm springt en je snavel breekt en een cropper wordt.

Alles kan gezegd worden, zelfs wat niet begrepen kan worden, het is gewoon een kwestie van het op een bepaalde manier zeggen. En ik wens jullie allemaal, op een dag, om niet langer bij jezelf te horen, om jezelf niet langer te voelen, om jezelf niet langer te zien, om niet langer te weten wat jullie \"ik\" is, om niet langer te weten wat jullie \"ego\" is, ik wens jullie dat allemaal. Maar tot die dag komt, weet dat je er geleidelijk naartoe beweegt. En alles wat ik jullie in de loop der jaren vertel, zal dienen om jullie de nuances van deze realiteit steeds beter te laten begrijpen.

We hebben de indruk, Mannen van de Aarde, dat we ons op elk moment in ons leven ergens in ons leven kunnen situeren, dat deze indruk zo sterk is dat het in ons een energie, een emotie creëert, en deze emotie houdt ons automatisch gevangen. De mens sluit zichzelf elke dag op, om de beste redenen ter wereld; gelukkig kan de mens, in tegenstelling tot wat Socrates zei, zichzelf niet kennen. Wonderbaarlijk, de filosofie van de mens; wonderbaarlijk, de filosofieën, omdat ze erin geslaagd zijn de Mens de hoop te geven op wat hij moet worden, zonder hem de middelen te geven om daar te komen.

Filosofie is prima, omdat het een tand extraheert om je een andere te geven, maar bewustzijn is nog fijner, omdat het beide tanden verwijderd en je hebt er geen meer over.

Dus voor het einde van de periode wil ik graag uitleggen hoe de mens zichzelf schaadt zonder het te beseffen.

Dus wat je problemen noemt, ze zijn belangrijk; Ze zijn belangrijk tot de dag dat ze niet langer belangrijk zijn. En de dag dat ze er niet meer toe doen, is de dag dat je er zelf in slaagt om hun oorzaken en redenen te vernietigen. En de vernietiging van problemen is volledig verbonden met je wilskracht, met je vermogen om de energie van je wilskracht naar het materiële gebied van je leven te brengen.

En wat het meest occulte is in de nieuwe instructie is dat de wil van de mens niet is wat het in het verleden was. In het verleden, in het oude ras, was de wil van de mens het directe product van zijn egoïstische verlangen, terwijl in de toekomst de wil van de mens het product is van het conflict tussen zijn lijden en de wil van de Geest die de voorwaarden van het lijden bepaalt.

En wanneer de Mens genoeg heeft geleden om zich in zichzelf de grens of de noodzaak van een grens aan dit lijden te realiseren, brengt hij deze energie in zichzelf naar beneden die zijn eigen wil wordt en op dat moment profiteert de Mens van de wil van de Geest en het is op dat moment dat hij alle omstandigheden kan vernietigen die in het verleden dienden om problemen in hem te creëren.

Ik adviseer je dat alle problemen van je leven in al hun aspecten, in al hun omstandigheden, worden gecreëerd door de Hogere Intelligentie in jou. Voor jullie evolutie, voor de Man van morgen, moet dit spel stoppen; de Intelligentie in hem, de wil waarvan hij de kracht niet kent, moet zichzelf in evenwicht brengen, zodat hij op een gegeven moment, in zijn groeiende leven, in zijn leven van bewustzijn, de macht van de Geest over zijn geest tot nul reduceert.

En wanneer de Mens voldoende vrijwillige macht heeft, echte wilskracht, is hij in staat om de macht van de Geest over zijn geest tot nul te reduceren, en dat is wanneer de Mens Superman wordt.

Binnen het kader van deze verklaring kunnen we naar het fenomeen van problemen kijken, het naar een hogere schaal van begrip brengen, in de zin dat we uit deze ervaring de toevalsfactor kunnen elimineren, onszelf kunnen instrueren in het feit dat we in deze ervaring de intelligentie misten die werd geproduceerd door het lijden dat ons verhinderde onze werkelijke wil te leven, omdat onze wil opnieuw niet het product was geweest van het conflict tussen Geest en zelf.

En deze instructie, die de Mens vandaag ontvangt, is totaal nieuw op planeet

Aarde, want nooit eerder was een Mens in staat, noch gewild, noch gewenst, binnen het kader van enig mandaat als ingewijde op de planeet, om de macht van de Geest over de emotie van de Geest van de Mens volledig te vernietigen.

En het was in deze ervaring dat werd besloten dat, om zich te bevrijden van de emotie van de geest van de mens, de mens permanent het juk van de Geest moest ondergaan, om door fusie de emotie van de geest te transmuteren. En toen de emotie van de geest werd getransmuteerd, was de mens niet langer sterfelijk, maar onsterfelijk. En wanneer de mens zich in het rijk van de onsterfelijke bevindt, is hij niet langer onderworpen aan de wetten van de Geest, want hij is zelf Geest in de materie.

Het belang van het begrijpen dat problemen, op een dag in je leven, volledig moeten worden gestopt, geneutraliseerd, vernietigd, voorkomen dat ze wortel schieten.

En in de constante expressie van je dagelijkse ervaring, waar problemen ontstaan, links en rechts, in relatie tot een onbewuste beschaving, onbewuste Mensen, is er voor Spirit een zeer uitgestrekt terrein waarin je, als individu, ook een geest bezit, ook een wil bezit, ook liefde en intelligentie bezit, je wordt op een gegeven moment gedwongen om te beseffen dat de kracht van boven moet afdalen naar de sub-niveaus van de werkelijkheid en voor eens en voor eens moet breken Allemaal, op een laatste manier, de ketenen van karma.

De mens mag niet meer lijden, de mens zal niet meer lijden, maar de mens, die niet meer zal lijden, zal van tevoren lijden in het conflict dat tussen hem en de Geest moet bestaan. En het is deze manifestatie, in zijn dagelijkse realiteit, dat hij zal ervaren wat ik weet.

En degenen die hebben ervaren wat ik weet, hebben begrepen wat ik weet en hebben zich gerealiseerd dat wat zij hebben begrepen perfect is. Omdat de Mens van morgen niet langer van het vijfde ras is, en de wetten van de Geest die van toepassing waren op het vijfde ras zullen niet langer op hem van toepassing zijn. De Mens van morgen moet het leven dus op een totaal andere manier begrijpen dan de Oude Man.

En als ik zeg dat de Mens van morgen het leven op een totaal andere, totaal nieuwe manier moet begrijpen dan de Oude Man, bedoel ik precies dit. Zodat in de leertijd, in de overgang, de Man van vandaag moet leren om niet terug te kijken, of anders gezegd, de Man van morgen moet leren om niet terug te kijken naar de Oude Man.

De mens van morgen moet leren om het leven van morgen te leven, vandaag, en niet langer zijn leven te leiden, vandaag, gebaseerd op de gezindheid die hij gisteren had. En deze toestand is absoluut en zal geleefd worden door de Mens van morgen. En de Mensen van morgen, die deze omstandigheden zullen hebben geleefd en de wetten van deze nieuwe omstandigheden zullen hebben begrepen, zullen de macht hebben om hun materiële materie te vereeuwigen.

Als je de visie hebt om ze te vernietigen, heb je al de visie om ze te transcenderen. Als je al de visie hebt om ze te vernietigen, heb je de visie om je eigen natuur te transcenderen. Maar eerst moet je innerlijk, want deze visie is geen psychologische visie, deze visie is een krachtige realisatie in jezelf, egocentrisch in jezelf, die het gevolg is van het feit dat je op een bepaald moment in je leven de absurditeit van het oude leven hebt gerealiseerd.

En als je je eenmaal de absurditeit van de oude manier van leven hebt gerealiseerd, zul je net als ik zijn, alleen, eenzaam, alleen in de Geest verbonden met degenen die dezelfde Geest hebben, en klaar voor elke eventualiteit, wat betekent dat je klaar bent om elke vibratie te ontvangen, die in jezelf de energie moet opwekken die nodig is om contact te maken en te werken met de krachten van het onzichtbare.

Dus de problemen van vandaag, de problemen van elke dag, zijn veel, veel groter

dan je je kunt voorstellen, maar ze zijn groot als je de nieuwe wetten niet kent.

Als je de nieuwe wetten niet kent die er niet meer toe doen, doen ze er niet toe, ze zijn gewoon een juk, een last, waar je de rest van je leven mee kunt leven.

Maar als je de nieuwe wetten kent en de nieuwe wetten toepast, zul je de manier waarop het leven om je heen is opgebouwd vernietigen en beetje bij beetje zul je een totaal nieuw leven beginnen te leiden, ik zeg niet nieuw, omdat er een verschil is tussen een nieuw leven en een gloednieuw leven. Een nieuw leven is een leven dat veranderd is in het oude leven. Een gloednieuw leven is een leven dat niets te maken heeft met het oude leven.

En wanneer de mens een gloednieuw leven leidt, is hij niet in staat om zich te abonneren op het nieuwe leven, omdat de illusie van vormverschil tussen de twee net zo groot is als het oude leven, het nieuwe leven.

Maar wanneer de Mens het gloednieuwe leven leidt, is hij helemaal in een andere tijd en heeft hij geen recht op iets anders dan zichzelf.

En wanneer de Mens zich realiseert dat hij geen recht heeft op iets anders dan zichzelf, realiseert hij zich de absolute voorwaarden van het gloednieuwe leven, en het is niet door intelligentie en intellect dat hij dit leven kan leven en begrijpen, het is door de vibratie in hem, die zijn geest, zijn emoties, zijn vitale en zijn materiële organiseert.

Een gloednieuw leven is een volkomen nieuw leven, het is een leven dat niet van jou is, het is een leven dat het proces is, dat is het resultaat, dat is de manifestatie, van de Energie in jou, bepaald door de kracht in jou om het te ontvangen. In het gloednieuwe leven wordt het ego niet of minder gezien; In het gloednieuwe leven wordt de persoonlijkheid niet of minder gevoeld; in het gloednieuwe leven bestaat alleen de ziel in vibrerende harmonie met het ego, dat in trillingsharmonie is met de persoonlijkheid, zodat een as wordt gevormd, en door deze as gaat de energie van de straalstroom waaraan je bent toegewezen, en het is vanuit deze energie dat je leeft; het is deze Energie waar je je mee voedt; het is deze Energie die je gebruikt om af te dalen in de materie, de Geest van God.

En wanneer de Mens in het gloednieuwe leven afdaalt in de materie, de Geest van God: elke geest die ertegen is, en elke geest die tegen het Licht van deze Geest is, kan niet doordringen in de ruimte waar deze Mens evolueert en vordert, omdat deze ruimte onschendbaar is, omdat deze ruimte Licht is.

Dus ik leg je eenvoudige, alledaagse dingen uit: ik heb het over problemen, en ik probeer je het belang van problemen te laten begrijpen, om je een perspectief te geven dat niet menselijk is, maar het resultaat van een totaal bewustzijn van de realiteit van de wet van de Geest.

Als ik zeg, zet de bijl betekent het vernietigen van de oorzaak van het lijden, het is een manier om deze wet uit te drukken, maar velen hebben vanaf het begin vanwege gebrek aan ervaring de bijl erin gezet en hun vinger afgesneden, maar dat hoort bij ervaring, en met ervaring leer je de bijl erin te zetten en niemands vingers af te snijden.

Bewustzijn is creatief, niet destructief; Bewustzijn is harmonie. Alledaagse problemen, je problemen, zijn illusies, gecreëerd door de geest in je, om je te laten struikelen in de stroom van je emoties, en als forel breng je je tijd door met rondhuppelen.

Als ik zeg dat de Mens van morgen niet van hemzelf zal zijn, spreek ik een van de grootste waarheden die de oude Mens niet kent. De Mens van morgen zal niet van zichzelf zijn, en al in je ervaring heb je momenten gehad waarop je het gevoel had dat je niet bij jezelf hoorde, en dit bewustzijn is heel groot en het

wordt steeds groter.

En het is wanneer we niet langer bij onszelf horen dat we ons goed voelen over onszelf; Zolang we bij onszelf horen, zitten we aan ons vel genageld, maar als we niet meer bij onszelf horen, voelen we ons goed over onszelf. Maar het ego wil dat niet, want het ego moet erbij horen om er zeker van te zijn dat het in de geest bestaat, dat het voelt in de emoties, dat het in het materiële leeft; Het ego moet er zeker van zijn dat het leeft. De vrouw moet er zeker van zijn dat haar man van haar houdt, de man moet er zeker van zijn dat zijn vrouw trouw is; We moeten er zeker van zijn, maar deze zekerheid is van voorbijgaande aard.

Maar wanneer twee wezens in het leven leven en de een niet van zichzelf is en de ander niet van zichzelf, geen van beide behoort tot de ander, en wanneer een man niet langer van zijn vrouw is en zijn vrouw niet langer van hem, heeft hij niet langer het lijden van bezit. Wanneer kinderen niet langer van ons zijn, lijden we niet langer onder de pijn van bezit.

Wat ik zeg zit in de vibratie, niet in een psychologische manier van begrijpen. Wat moeilijk in woorden over te brengen is, is de realiteit van vibratie. Wat gemakkelijk in woorden over te brengen is, is vorm.

Daarom is het nooit wat ik zeg dat ik wil zeggen, het is wat ik niet kan zeggen dat ik wil zeggen, maar ik heb de kracht om het te zeggen, omdat ik de kracht van vibratie heb. Dus wacht tot de vibratie het woord begrijpt dat het bevat voordat je in vorm springt en je snavel breekt en een cropper wordt.

Alles kan gezegd worden, zelfs wat niet begrepen kan worden, het is gewoon een kwestie van het op een bepaalde manier zeggen. En ik wens jullie allemaal, op een dag, om niet langer bij jezelf te horen, om jezelf niet langer te voelen, om jezelf niet langer te zien, om niet langer te weten wat jullie \"ik\" is, om niet langer te weten wat jullie \"ego\" is, ik wens jullie dat allemaal. Maar tot die dag komt, weet dat je er geleidelijk naartoe beweegt. En alles wat ik jullie in de loop der jaren vertel, zal dienen om jullie de nuances van deze realiteit steeds beter te laten begrijpen.

We hebben de indruk, Mannen van de Aarde, dat we ons op elk moment in ons leven ergens in ons leven kunnen situeren, dat deze indruk zo sterk is dat het in ons een energie, een emotie creëert, en deze emotie houdt ons automatisch gevangen. De mens sluit zichzelf elke dag op, om de beste redenen ter wereld; gelukkig kan de mens, in tegenstelling tot wat Socrates zei, zichzelf niet kennen. Wonderbaarlijk, de filosofie van de mens; wonderbaarlijk, de filosofieën, omdat ze erin geslaagd zijn de Mens de hoop te geven op wat hij moet worden, zonder hem de middelen te geven om daar te komen.

Filosofie is prima, omdat het een tand extraheert om je een andere te geven, maar bewustzijn is nog fijner, omdat het beide tanden verwijdert en je hebt er geen meer over.

Dus voor het einde van de periode wil ik graag uitleggen hoe de mens zichzelf schaadt zonder het te beseffen.