

Så hvad du kalder problemer, de er vigtige; De er vigtige indtil den dag, de ikke længere er vigtige. Og den dag, de ikke længere betyder noget, er den dag, du selv lykkes med at ødelægge deres årsager og grunde. Og ødelæggelsen af problemer er helt forbundet med din viljestyrke, med din evne til at bringe energien i din viljestyrke ned på dit livs materielle plan.

Og hvad der er mest okkult i den nye instruktion er, at menneskets vilje ikke er, hvad den var i fortiden. Tidligere var menneskets vilje i den gamle race det direkte produkt af dets egoistiske ønske, mens menneskets vilje i fremtiden er produktet af konflikten mellem dets lidelse og Åndens vilje, der etablerer betingelserne for lidelse.

Og når mennesket har lidt nok til i sig selv at erkende grænsen eller nødvendigheden af en grænse for denne lidelse, bringer det denne energi ned i sig selv, som bliver dets egen vilje, og i det øjeblik drager mennesket fordel af Åndens vilje, og det er i det øjeblik, at det kan ødelægge alle de forhold, der tidligere tjente til at skabe problemer i ham.

Jeg råder jer til, at alle problemerne i jeres liv er skabt i alle deres aspekter, under alle deres forhold, af den Højere Intelligens i jer. For din udvikling, for morgendagens mand, skal dette spil stoppe; intelligensen i ham, viljen, hvis kraft han ikke kender, må balancere sig selv, så han på et tidspunkt i sit voksende liv, i sit bevidsthedsliv, kommer til at reducere åndens kraft over sit sind til nul.

Og når mennesket har tilstrækkelig frivillig kraft, virkelig viljestyrke, er det i stand til at reducere Åndens magt over sit sind til nul, og det er her, mennesket bliver Superman.

Inden for rammerne af denne forklaring kan vi se på fænomenet problemer og tage det til en højere forståelsesskala i den forstand, at vi kan eliminere fra denne oplevelse, chancefaktoren, instruere os selv i det faktum, at i denne oplevelse var det, vi manglede, den intelligens, der blev produceret af den lidelse, der forhindrede os i at leve vores virkelige vilje, fordi vores vilje endnu en gang ikke havde været et produkt af konflikten mellem Ånd og selv.

Og denne instruktion, som Mennesket modtager i dag, er helt ny på planeten Jorden, fordi aldrig før har et Menneske været i stand til, ønsket eller ønsket, inden for rammerne af noget mandat som indviet på planeten, totalt at ødelægge Åndens kraft over følelserne i Menneskets sind.

Og det var i denne oplevelse, at det blev besluttet, at for at frigøre sig fra menneskets ånds følelser måtte mennesket permanent gennemgå Åndens åg for gennem fusion at forvandle åndens følelser. Og da åndens følelser blev forvandlet, var mennesket ikke længere dødeligt, men udødeligt. Og når mennesket er i den udødeliges rige, er det ikke længere underlagt åndens love, for det er selv ånd i materie.

Vigtigheden af at forstå, at problemer en dag i dit liv skal stoppes fuldstændigt, neutraliseres, ødelægges, forhindres i at slå rod.

Og i det konstante udtryk for jeres daglige erfaring, hvor der opstår problemer, venstre og højre, i forhold til en ubevidst civilisation, ubevidste mennesker, er der for Ånden et meget stort terræn, hvor I som individ, der også besidder et sind, også besidder en vilje, også besidder kærlighed og intelligens, tvinges I på et tidspunkt til at indse, at kraften ovenfra må stige ned i virkelighedens underplaner og bryde én gang for alle, på en sidste måde, karmas lænker.

Mennesket må ikke lide mere, mennesket vil ikke lide mere, men mennesket, som ikke vil lide mere, vil lide på forhånd i den konflikt, der må eksistere mellem ham og Ånden. Og det er denne manifestation i hans daglige virkelighed, at han vil opleve det, jeg ved.

Og de, der har oplevet det, jeg ved, har forstået, hvad jeg ved, og har indset,

at det, de har forstået, er perfekt. Fordi morgendagens menneske ikke længere tilhører den femte race, og Åndens love, der gjaldt for den femte race, vil ikke længere gælde for ham. Så morgendagens mand må forstå livet på en helt anden måde end den gamle mand.

Og når jeg siger, at morgendagens mand skal forstå livet på en helt anden, helt ny måde end den gamle mand, mener jeg netop dette. Så i lærlingeuddannelsen, i overgangen, må dagens mand lære ikke at se tilbage, eller med andre ord, må morgendagens mand lære ikke at se tilbage på den gamle mand.

Morgendagens menneske må lære at leve morgendagens liv, i dag, og ikke længere leve sit liv i dag baseret på de dispositioner, han havde i går. Og denne tilstand er absolut og vil blive levet af morgendagens mand. Og morgendagens mænd, som vil have levet disse forhold og forstået lovene i disse nye forhold, vil have magt til at udødeliggøre deres materielle materie.

Hvis du har visionen om at ødelægge dem, har du allerede visionen om at transcendere dem. Hvis du allerede har visionen om at ødelægge dem, har du visionen om at transcendere din egen natur. Men først skal du indadtil, fordi denne vision ikke er en psykologisk vision, denne vision er en stærk erkendelse i dig selv, selvcentreret i dig selv, hvilket skyldes det faktum, at du på et tidspunkt i dit liv har indset absurditeten i det gamle liv.

Og når du først har indset absurditeten i den gamle livsstil, vil du være som mig, alene, ensom, kun forbundet i Ånden med dem, der har den samme Ånd, og klar til enhver eventualitet, hvilket betyder klar til at modtage enhver vibration, som må vække den energi i sig selv, der er nødvendig for at komme i kontakt og arbejde med de usynlige kræfter.

Så nutidens problemer, hver dags problemer, er meget, meget større, end du kan forestille dig, men de er store, hvis du ikke kender de nye love.

Hvis du ikke kender de nye love, der ikke længere betyder noget, betyder de ikke noget, de er simpelthen et åg, en plage, som du kan leve med resten af dit liv.

Men hvis du kender de nye love og anvender de nye love, vil du ødelægge den måde, livet er bygget op omkring dig på, og lidt efter lidt vil du begynde at leve et helt nyt liv, jeg siger ikke nyt, fordi der er forskel på et nyt liv og et helt nyt liv. Et nyt liv er et, der er blevet ændret i det gamle liv. Et helt nyt liv er et liv, der intet har at gøre med det gamle liv.

Og når mennesket lever et helt nyt liv, er det ude af stand til at abonnere på det nye liv, fordi illusionen om formforskell mellem de to er lige så stor som det gamle liv, til det nye liv.

Men når mennesket lever det helt nye liv, er det helt i en anden tid og har ingen ret til andet end sig selv.

Og når mennesket indser, at det ikke har ret til andet end sig selv, indser det de absolutte betingelser for det helt nye liv, og det er ikke gennem intelligens og intellekt, at det kan leve dette liv og forstå det, det er gennem vibrationerne i ham, som organiserer dets sind, dets følelser, dets vitale og dets materiale.

Et helt nyt liv er et helt nyt liv, det er et liv, der ikke tilhører dig, det er et liv, der er processen, det er resultatet, det er manifestationen, af Energien i dig, bestemt af kraften i dig til at modtage den. I det helt nye liv ses egoet ikke, eller ses mindre og mindre; I det helt nye liv mærkes personligheden ikke eller mærkes mindre og mindre; i det helt nye liv eksisterer kun sjælen i vibrerende harmoni med egoet, som er i vibrerende harmoni med personligheden, således at en akse dannes, og gennem denne akse passerer energien af strålestrømmen, som du er tildelt, og det er fra denne energi, du lever; det er denne energi, du lever af; det er denne Energi, som I bruger til at stige ned i materien, Guds Ånd.

Og når mennesket i det helt nye liv stiger ned i materien, Guds Ånd: Enhver ånd, der er imod den, og enhver ånd, der er imod denne Ånds lys, kan ikke trænge ind i det rum, hvor dette menneske udvikler sig og udvikler sig, fordi dette rum er ukrænkeligt, fordi dette rum er lys.

Så jeg forklarer jer enkle hverdagsting: Jeg taler om problemer, og jeg prøver at få jer til at forstå vigtigheden af problemer, at give jer et perspektiv, der ikke er menneskeligt, men resultatet af en total bevidsthed om virkeligheden af Åndens lov.

Når jeg siger, sæt øksen, betyder det ødelægge årsagen til lidelse, det er en måde at udtrykke denne lov på, men mange har siden begyndelsen på grund af manglende erfaring sat øksen ind og skåret fingeren, men det er en del af erfaringen, og med erfaring lærer du at sætte øksen i og ikke skære nogens fingre af.

Bevidsthed er kreativ, ikke destruktiv; Bevidsthed er harmoni. Hverdagsproblemer, dine problemer, er illusioner, skabt af sindet i dig, for at rejse dig op i strømmen af dine følelser, og ligesom ørreder bruger du din tid på at hoppe rundt.

Når jeg siger, at morgendagens menneske ikke vil tilhøre ham selv, taler jeg en af de største sandheder, der er ukendt for det gamle menneske. Morgendagens mand vil ikke tilhøre sig selv, og allerede i din erfaring har du haft øjeblikke, hvor du har følt, at du ikke tilhører dig selv, og denne bevidsthed er meget stor, og den bliver større og større.

Og det er, når vi ikke længere tilhører os selv, at vi har det godt med os selv; Så længe vi tilhører os selv, er vi naglet til vores hud, men når vi ikke længere tilhører os selv, har vi det godt med os selv. Men egoet ønsker det ikke, fordi egoet skal høre til for at være sikker på, at det eksisterer i sindet, at det føles i følelserne, at det lever i materialet; Egoet skal være sikker på, at det lever. Konen skal være sikker på, at hendes mand elsker hende, manden skal være sikker på, at hans kone er trofast; Vi skal være sikre, men denne sikkerhed er flygtig.

Men når to væsener lever i livet, og den ene ikke tilhører sig selv, og den anden ikke tilhører sig selv, tilhører ingen af dem den anden, og når en mand ikke længere tilhører sin kone, og hans kone ikke længere tilhører ham, har han ikke længere besiddelsens lidelser. Når børn ikke længere tilhører os, lider vi ikke længere smerten ved besiddelse.

Det, jeg siger, er i vibrationen, ikke i en psykologisk forståelsesmåde. Det, der er svært at formidle med ord, er vibrationernes virkelighed. Det, der er let at formidle med ord, er form.

Derfor er det aldrig, hvad jeg siger, jeg vil sige, det er det, jeg ikke kan sige, at jeg vil sige, men jeg har magten til at sige det, fordi jeg har vibrationens kraft. Så vent på, at vibrationen forstår ordet, der indeholder det, før du hopper i form og bryder dit næb og bliver en beskærer.

Alt kan siges, selv hvad der ikke kan forstås, det er bare et spørgsmål om at sige det på en bestemt måde. Og jeg ønsker, at I alle en dag ikke længere tilhører jer selv, ikke længere føler jer selv, ikke længere ser jer selv, ikke længere ved, hvad jeres "jeg" er, ikke længere ved, hvad jeres "ego" er, jeg ønsker jer alt det. Men indtil den dag kommer, skal du vide, at du gradvist bevæger dig mod den. Og alt, hvad jeg fortæller dig gennem årene, vil tjene til at få dig til at forstå nuancerne i denne virkelighed bedre og bedre.

Vi har indtryk af, jordens mænd, at vi når som helst i vores liv kan placere os et eller andet sted i vores liv, at dette indtryk er så stærkt, at det skaber en energi, en følelse i os, og denne følelse fængsler os automatisk. Mennesket fængsler sig selv hver dag af de bedste grunde i verden; heldigvis, i modsætning

til hvad Sokrates sagde, kan mennesket ikke kende sig selv. Forunderlig, menneskets filosofi; vidunderlige filosofier, fordi det er lykkedes dem at give mennesket håb om, hvad det må blive, uden at give det redskaberne til at nå dertil.

Filosofi er fin, fordi den trækker en tand ud for at give dig en anden, men bevidstheden er endnu finere, fordi den trækker begge tænder ud, og du har ingen tilbage.

Så i slutningen af perioden vil jeg gerne forklare, hvordan mennesket skader sig selv uden at indse det.

Så hvad du kalder problemer, de er vigtige; De er vigtige indtil den dag, de ikke længere er vigtige. Og den dag, de ikke længere betyder noget, er den dag, du selv lykkes med at ødelægge deres årsager og grunde. Og ødelæggelsen af problemer er helt forbundet med din viljestyrke, med din evne til at bringe energien i din viljestyrke ned på dit livs materielle plan.

Og hvad der er mest okkult i den nye instruktion er, at menneskets vilje ikke er, hvad den var i fortiden. Tidligere var menneskets vilje i den gamle race det direkte produkt af dets egoistiske ønske, mens menneskets vilje i fremtiden er produktet af konflikten mellem dets lidelse og Åndens vilje, der etablerer betingelserne for lidelse.

Og når mennesket har lidt nok til i sig selv at erkende grænsen eller nødvendigheden af en grænse for denne lidelse, bringer det denne energi ned i sig selv, som bliver dets egen vilje, og i det øjeblik drager mennesket fordel af Åndens vilje, og det er i det øjeblik, at det kan ødelægge alle de forhold, der tidligere tjente til at skabe problemer i ham.

Jeg råder jer til, at alle problemerne i jeres liv er skabt i alle deres aspekter, under alle deres forhold, af den Højere Intelligens i jer. For din udvikling, for morgendagens mand, skal dette spil stoppe; intelligensen i ham, viljen, hvis kraft han ikke kender, må balancere sig selv, så han på et tidspunkt i sit voksende liv, i sit bevidsthedsliv, kommer til at reducere åndens kraft over sit sind til nul.

Og når mennesket har tilstrækkelig frivillig kraft, virkelig viljestyrke, er det i stand til at reducere Åndens magt over sit sind til nul, og det er her, mennesket bliver Superman.

Inden for rammerne af denne forklaring kan vi se på fænomenet problemer og tage det til en højere forståelsesskala i den forstand, at vi kan eliminere fra denne oplevelse, chancefaktoren, instruere os selv i det faktum, at i denne oplevelse var det, vi manglede, den intelligens, der blev produceret af den lidelse, der forhindrede os i at leve vores virkelige vilje, fordi vores vilje endnu en gang ikke havde været et produkt af konflikten mellem Ånd og selv.

Og denne instruktion, som Mennesket modtager i dag, er helt ny på planeten Jorden, fordi aldrig før har et Menneske været i stand til, ønsket eller ønsket, inden for rammerne af noget mandat som indviet på planeten, totalt at ødelægge Åndens kraft over følelserne i Menneskets sind.

Og det var i denne oplevelse, at det blev besluttet, at for at frigøre sig fra menneskets ånds følelser måtte mennesket permanent gennemgå Åndens åg for gennem fusion at forvandle åndens følelser. Og da åndens følelser blev forvandlet, var mennesket ikke længere dødeligt, men udødeligt. Og når mennesket er i den udødeliges rige, er det ikke længere underlagt åndens love, for det er selv ånd i materie.

Vigtigheden af at forstå, at problemer en dag i dit liv skal stoppes fuldstændigt, neutraliseres, ødelægges, forhindres i at slå rod.

Og i det konstante udtryk for jeres daglige erfaring, hvor der opstår problemer, venstre og højre, i forhold til en ubevidst civilisation, ubevidste mennesker, er der for Ånden et meget stort terræn, hvor I som individ, der også besidder et sind, også besidder en vilje, også besidder kærlighed og intelligens, tvinges I på et tidspunkt til at indse, at kraften ovenfra må stige ned i virkelighedens underplaner og bryde én gang for alle, på en sidste måde, karmas lænker.

Mennesket må ikke lide mere, mennesket vil ikke lide mere, men mennesket, som ikke vil lide mere, vil lide på forhånd i den konflikt, der må eksistere mellem ham og Ånden. Og det er denne manifestation i hans daglige virkelighed, at han vil opleve det, jeg ved.

Og de, der har oplevet det, jeg ved, har forstået, hvad jeg ved, og har indset, at det, de har forstået, er perfekt. Fordi morgendagens menneske ikke længere tilhører den femte race, og Åndens love, der gjaldt for den femte race, vil ikke længere gælde for ham. Så morgendagens mand må forstå livet på en helt anden måde end den gamle mand.

Og når jeg siger, at morgendagens mand skal forstå livet på en helt anden, helt ny måde end den gamle mand, mener jeg netop dette. Så i lærlingeuddannelsen, i overgangen, må dagens mand lære ikke at se tilbage, eller med andre ord, må morgendagens mand lære ikke at se tilbage på den gamle mand.

Morgendagens menneske må lære at leve morgendagens liv, i dag, og ikke længere leve sit liv i dag baseret på de dispositioner, han havde i går. Og denne tilstand er absolut og vil blive levet af morgendagens mand. Og morgendagens mænd, som vil have levet disse forhold og forstået lovene i disse nye forhold, vil have magt til at udødeliggøre deres materielle materie.

Hvis du har visionen om at ødelægge dem, har du allerede visionen om at transcendere dem. Hvis du allerede har visionen om at ødelægge dem, har du visionen om at transcendere din egen natur. Men først skal du indadtil, fordi denne vision ikke er en psykologisk vision, denne vision er en stærk erkendelse i dig selv, selvcentreret i dig selv, hvilket skyldes det faktum, at du på et tidspunkt i dit liv har indset absurditeten i det gamle liv.

Og når du først har indset absurditeten i den gamle livsstil, vil du være som mig, alene, ensom, kun forbundet i Ånden med dem, der har den samme Ånd, og klar til enhver eventualitet, hvilket betyder klar til at modtage enhver vibration, som må vække den energi i sig selv, der er nødvendig for at komme i kontakt og arbejde med de usynlige kræfter.

Så nutidens problemer, hver dags problemer, er meget, meget større, end du kan forestille dig, men de er store, hvis du ikke kender de nye love.

Hvis du ikke kender de nye love, der ikke længere betyder noget, betyder de ikke noget, de er simpelthen et åg, en plage, som du kan leve med resten af dit liv.

Men hvis du kender de nye love og anvender de nye love, vil du ødelægge den måde, livet er bygget op omkring dig på, og lidt efter lidt vil du begynde at leve et helt nyt liv, jeg siger ikke nyt, fordi der er forskel på et nyt liv og et helt nyt liv. Et nyt liv er et, der er blevet ændret i det gamle liv. Et helt nyt liv er et liv, der intet har at gøre med det gamle liv.

Og når mennesket lever et helt nyt liv, er det ude af stand til at abonnere på det nye liv, fordi illusionen om formforskell mellem de to er lige så stor som det gamle liv, til det nye liv.

Men når mennesket lever det helt nye liv, er det helt i en anden tid og har ingen ret til andet end sig selv.

Og når mennesket indser, at det ikke har ret til andet end sig selv, indser det de absolutte betingelser for det helt nye liv, og det er ikke gennem intelligens og intellekt, at det kan leve dette liv og forstå det, det er gennem

vibrationerne i ham, som organiserer dets sind, dets følelser, dets vitale og dets materiale.

Et helt nyt liv er et helt nyt liv, det er et liv, der ikke tilhører dig, det er et liv, der er processen, det er resultatet, det er manifestationen, af Energien i dig, bestemt af kraften i dig til at modtage den. I det helt nye liv ses egoet ikke, eller ses mindre og mindre; I det helt nye liv mærkes personligheden ikke eller mærkes mindre og mindre; i det helt nye liv eksisterer kun sjælen i vibrerende harmoni med egoet, som er i vibrerende harmoni med personligheden, således at en akse dannes, og gennem denne akse passerer energien af strålestrømmen, som du er tildelt, og det er fra denne energi, du lever; det er denne energi, du lever af; det er denne Energi, som I bruger til at stige ned i materien, Guds Ånd.

Og når mennesket i det helt nye liv stiger ned i materien, Guds Ånd: Enhver ånd, der er imod den, og enhver ånd, der er imod denne Ånds lys, kan ikke trænge ind i det rum, hvor dette menneske udvikler sig og udvikler sig, fordi dette rum er ukrænkeligt, fordi dette rum er lys.

Så jeg forklarer jer enkle hverdagsting: Jeg taler om problemer, og jeg prøver at få jer til at forstå vigtigheden af problemer, at give jer et perspektiv, der ikke er menneskeligt, men resultatet af en total bevidsthed om virkeligheden af Åndens lov.

Når jeg siger, sæt øksen, betyder det ødelægge årsagen til lidelse, det er en måde at udtrykke denne lov på, men mange har siden begyndelsen på grund af manglende erfaring sat øksen ind og skåret fingeren, men det er en del af erfaringen, og med erfaring lærer du at sætte øksen i og ikke skære nogens fingre af.

Bevidsthed er kreativ, ikke destruktiv; Bevidsthed er harmoni. Hverdagsproblemer, dine problemer, er illusioner, skabt af sindet i dig, for at rejse dig op i strømmen af dine følelser, og ligesom ørreder bruger du din tid på at hoppe rundt.

Når jeg siger, at morgendagens menneske ikke vil tilhøre ham selv, taler jeg en af de største sandheder, der er ukendt for det gamle menneske. Morgendagens mand vil ikke tilhøre sig selv, og allerede i din erfaring har du haft øjeblikke, hvor du har følt, at du ikke tilhører dig selv, og denne bevidsthed er meget stor, og den bliver større og større.

Og det er, når vi ikke længere tilhører os selv, at vi har det godt med os selv; Så længe vi tilhører os selv, er vi naglet til vores hud, men når vi ikke længere tilhører os selv, har vi det godt med os selv. Men egoet ønsker det ikke, fordi egoet skal høre til for at være sikker på, at det eksisterer i sindet, at det føles i følelserne, at det lever i materialet; Egoet skal være sikker på, at det lever. Konen skal være sikker på, at hendes mand elsker hende, manden skal være sikker på, at hans kone er trofast; Vi skal være sikre, men denne sikkerhed er flygtig.

Men når to væsener lever i livet, og den ene ikke tilhører sig selv, og den anden ikke tilhører sig selv, tilhører ingen af dem den anden, og når en mand ikke længere tilhører sin kone, og hans kone ikke længere tilhører ham, har han ikke længere besiddelsens lidelser. Når børn ikke længere tilhører os, lider vi ikke længere smerten ved besiddelse.

Det, jeg siger, er i vibrationen, ikke i en psykologisk forståelsesmåde. Det, der er svært at formidle med ord, er vibrationernes virkelighed. Det, der er let at formidle med ord, er form.

Derfor er det aldrig, hvad jeg siger, jeg vil sige, det er det, jeg ikke kan sige, at jeg vil sige, men jeg har magten til at sige det, fordi jeg har vibrationens kraft. Så vent på, at vibrationen forstår ordet, der indeholder det, før du hopper i form og bryder dit næb og bliver en beskærer.

Alt kan siges, selv hvad der ikke kan forstås, det er bare et spørgsmål om at sige det på en bestemt måde. Og jeg ønsker, at I alle en dag ikke længere tilhører jer selv, ikke længere føler jer selv, ikke længere ser jer selv, ikke længere ved, hvad jeres \"jeg\" er, ikke længere ved, hvad jeres \"ego\" er, jeg ønsker jer alt det. Men indtil den dag kommer, skal du vide, at du gradvist bevæger dig mod den. Og alt, hvad jeg fortæller dig gennem årene, vil tjene til at få dig til at forstå nuancerne i denne virkelighed bedre og bedre.

Vi har indtryk af, jordens mænd, at vi når som helst i vores liv kan placere os et eller andet sted i vores liv, at dette indtryk er så stærkt, at det skaber en energi, en følelse i os, og denne følelse fængsler os automatisk. Mennesket fængsler sig selv hver dag af de bedste grunde i verden; heldigvis, i modsætning til hvad Sokrates sagde, kan mennesket ikke kende sig selv. Forunderlig, menneskets filosofi; vidunderlige filosofier, fordi det er lykkedes dem at give mennesket håb om, hvad det må blive, uden at give det redskaberne til at nå dertil.

Filosofi er fin, fordi den trækker en tand ud for at give dig en anden, men bevidstheden er endnu finere, fordi den trækker begge tænder ud, og du har ingen tilbage.

Så i slutningen af perioden vil jeg gerne forklare, hvordan mennesket skader sig selv uden at indse det.